

Studietur - indtryk fra:

Levefællesskabet HERTHA, v. landsbyen Herskind / Galten v. Århus

www.HERTHA.dk

[Bemærkninger fra PK]

HERTHA eksisterer på en gennemgående bærende idé på flere planer.

Man har realiseret 'drømmen' om at bo sammen med udviklingshæmmede, husene er bygget færdige med et gennemgående samlende præg - og der er (begrænset) areal-mulighed for at bygge flere.

Man producerer selv fødevarer på arbejdspladser i fællesskabet, hvilket sikrer 'liv-i-landsbyen' på alle dage. Fællesskabet er 'stort nok' til at sikre tilstrækkelig dynamik og plads til forskellighed. Og man har årelang erfaring i 'selvstyring', incl. også at løse uenigheder.

Placeringen ved landsbyen Herskind er sket i tæt samarbejde med kommunen.

Introduktion til fællesskabet

- beskrevet på deres egen webside

”Levefællesskabet HERTHA”



Hertha er et socialt levefællesskab i udkanten af byen Herskind, som ligger 20 km. vest for Århus. Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker.

Vi kalder det 'omvendt integration' og tror på, at et sådant fællesskab mellem mennesker, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og mennesker, der har brug for omsorg og særlig opmærksomhed, forøger begge parters livskvalitet.

Vi bor omkring 130 mennesker i Levefællesskabet, og mange kommer dagligt til for at arbejde, besøge stedet eller deltage i arrangementer.

Levefællesskabet har eksisteret siden 1996 og har gennem alle årene, dannet rammen om det pædagogiske arbejde, i Herthas beskyttede værksteder og bofællesskaber.

Jorden og de faciliteter, som er de udviklingshæmmedes arbejdsplads, samt bofællesskabets huse og en del andre lejeboliger i Hertha, ejes af den almennyttige erhvervsdrivende fond Landsbyfonden.

Levefællesskabet bygger på to idealer, som vi i det daglige forsøger at efterleve.

Det første ideal er, at hverdagen er præget af et forsøg på at realisere omvendt integration, også kaldet inklusion, mellem en gruppe almindelige landsbyboere og en gruppe voksne udviklingshæmmede. De erfaringer, vi indtil nu har gjort os, er, at en ægte og ønsket inklusion udvikler sig i en positiv retning.

Det andet ideal er Rudolf Steiner's antroposofi, som er det idémæssige grundlag for Levefællesskabet. Dette betyder dog ikke, at man behøver at vide noget særligt om antroposofi, men blot at man er indforstået med, at mange beslutninger træffes ud fra denne særlige baggrund.